

Dinsdag 7 april 2020 Thema: **Jezus en de Romeinen**

Markus 15:18 “.....en begonnen Hem te begroeten: Gegroet, Koning van de Joden!”

Inleidend orgelspel: **Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten**  
*Gezang 34: 1 Ned.Herv.Bundel*

*Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,  
in deze zee verzinken mijn gedachten:  
o Liefde, die, om zondaars te bevrijden,  
zo zwaar wou lijden!*

## **Opening**

## **Gebed**

**Schriftlezing: Markus 15: 16-20**

### **Jezus weggeleid**

16 En de soldaten leidden Hem het paleis binnen, dat is het gerechtsgebouw, en riepen heel de legerafdeling bijeen.

17 En zij deden Hem een purperen mantel om, en nadat zij een doornenkroon gevlochten hadden, zetten zij Hem die op

18 en begonnen Hem te begroeten: **Gegroet, Koning van de Joden!**

19 En zij sloegen op Zijn hoofd met een rietstok en bespuwden Hem en zij vielen op de knieën en aanbaden Hem.

20 En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de purperen mantel uit en trokken Hem Zijn eigen kleren aan en leidden Hem naar buiten om Hem te kruisigen

Zingen / orgelspel: **Want d' ijver van Uw huis heeft mij verteerd**  
*Psalm 69: 4 en 9*

4. Mijn broed'ren ben ik vreemd, door elk onteerd,  
En onbekend den zonen mijner moeder;  
'k Vind onder hen noch schutsheer, noch behoeder;  
Want d' ijver van Uw huis heeft mij verteerd.  
Ik draag den schimp, den smaad en overlast  
Dergenen, die, alziende God, U smaden;  
Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevestigd,  
Maar 'k word te meer met smaadheid overladen.

9. Versmaadheid breekt en scheurt mij 't hart vanéén;  
Ik ben zeer zwak; de lasteringen snijden  
Mij door de ziel; ik wacht naar medelijden,  
Naar troosters, maar, helaas, ik vind er geen.  
Ja, grote God, zij hebben mij, tot spijs,  
Bij al mijn smart nog bitt're gal gegeven;  
Een edikteug is zelfs een gunstbewijs,  
Wanneer de dorst mijn lippen saâm doet kleven.

## Overdenking

Zingen / orgelspel: **Jezus, leven van mijn leven**  
*Gezang 49: 1,2 en 4 Ned.Herv.Bundel*

1. Jezus, leven van mijn leven,  
Jezus, dood van mijne dood,  
die voor mij U hebt gegeven,  
in de bangste zielenood,  
opdat ik niet hoop'loos sterven,  
maar Uw heerlijkheid zou erven,  
duizend, duizend maal, o Heer',  
zij U daarvoor dank en eer!

2. Gij, o Jezus, hebt gedragen  
lasteringen, spot en hoon,  
zijt gebonden en geslagen,  
Gij, des Vaders eigen Zoon,  
om van schuld en eeuwig lijden  
mij, verloor'ne, te bevrijden,  
duizend, duizend maal, o Heer',  
zij U daarvoor dank en eer!

4. Dank, mijn Heiland, voor Uw lijden,  
voor Uw bitt're bange nood,  
voor Uw heilig, biddend strijden,  
Voor Uw trouw tot in de dood,  
voor de wonden, U geslagen,  
voor het kruis, door U gedragen;  
duizend, duizend maal, o Heer',  
zij U daarvoor dank en eer!

## Dankgebed

Uitleidend pianospel: **Rust mijn ziel, uw God is Koning**  
*Gezang 179: 1 en 3 Ned.Herv.Bundel*

1. Rust, mijn ziel! uw God is Koning,  
Heel de wereld zijn gebied;  
Alles wisselt op zijn wenken,  
Maar Hij zelf verandert niet.

3. Rust, mijn ziel! uw God is Koning,  
Wees te vrede met uw lot;  
Zie, hoe alles hier verandert,  
En verlang alleen naar God.