

ZATERDAG 16 april 2022 **IK BEN DE GOEDE HERDER**

“ Ik ben de goede Herder; de goede Herder geeft Zijn leven voor de schapen. “  
(Johannes 10 vers 11)

Opening : Welkom

Gebed

Aanvangslied **Jezus gaf Zijn leven voor Zijn schapen** (Herv. Bundel lied 42:1,4)

1. Noem d'overtredding mij, die Gij begaan hebt, het kwaad, gekruiste Heer', dat Gij gedaan hebt, waaraan Uw volk U schuldig heeft bevonden, noem mij Uw zonden.	4. Hoe vreemd, dat voor de schapen Zijner weide de Herder Zelf ter slachtbank Zich liet leiden, de Heer' Zich voor de schulden Zijner knechten aan 't kruis liet hechten.
---	--

Aanvangstekst **Jesaja 53 : 7b en Jesaja 40 :11**

7b .....Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.

11 Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.

Samenzang **Psalm 23 vers 1,2,3**

1. De God des heils wil mij ten Herder wezen;  
'k heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen.  
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,  
Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden.  
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden  
In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden.

2. Ik vrees niet, neen, schoon ik door duist're dalen;  
In doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen,  
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden;  
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden.  
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen,  
De tafel aan, voor mijner haat'ren ogen.

3. Gij zalft mijn hoofd; Gij doet mijn blijdschap groeien,  
En van Uw heil mijn beker overvloeien.  
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven,  
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven;  
Zodat ik in het heilig huis des HEEREN,  
Een lange reeks van dagen, blijf verkeren.

11 Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan.

12 Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik op zoek gaan naar Mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van wolken en donkerheid.

14 In goede weide zal Ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats en ze zullen grazen *in* de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël.

15 Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE.

16 Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden **zoals het hoort**.

Samenzang

**Psalm 116 : 1**

God heb ik lief; want die getrouwe HEER' hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

2<sup>e</sup> Bijbellezing**Johannes 10:11-15**

11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

12 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen.

13 En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert.

14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend,

15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.

Samenzang:

**Psalm 81:12**

Opent uwen mond; eist van Mij vrijmoedig,  
Op mijn trouwverbond; al wat u ontbreekt,  
Schenk Ik, zo gij 't smeekt, mild en overvloedig.

Vertelling

**"Ik ben de goede Herder"**

n.a.v. Johannes 10 vers 11

Samenzang

**Jezus is de Goede Herder** (Kinderliederen-Bijbelliedereren)

1.Jezus is de goede Herder,  
Jezus, Hij is overal,  
Jezus is de goede Herder,  
brengt mij veilig naar de stal.  
Als je 's avonds niet kunt slapen,  
als je bang in 't donker bent,  
denk dan eens al die schapen  
die de Heer' bij name kent.

2.Jezus is de goede Herder,  
Jezus, Hij is overal,  
Jezus is de goede herder,  
brengt mij veilig naar de stal.  
En wanneer je soms alleen bent  
en je hart is vol verdriet,  
denk dan aan de goede herder  
Hij vergeet Zijn schaapjes niet.

3. Jezus is de goede herder,  
Jezus Hij is overal,  
Jezus is de goede herder,  
brengt mij veilig naar de stal.

Muzikaal intermezzo

Samenzang	De HEER' is mijn Herder	UAM lied 14 vers 1 - 5
1. De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust: Hij zal mij geleiden Naar grazige weiden; Hij voert mij al zachtken Aan waat'ren der rust.		Geen schrik zal mij naken; O Heer! mij vertroosten Uw stok en uw staf.
2. De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel: Hij brengt mij op wegen Van goedheid en zegen; Hij schraagt m', als ik wankel; Hij draagt m', als ik viel.		4. De Heer is mijn Herder! In 't hart der woestijn Verkwikken en laven Zijn hemelse gaven: Hij wil mij versterken Met brood en met wijn.
3. De Heer is mijn Herder! Al dreigt ook het graf Met grimmige kaken,		5. De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd; 'k Zal immer verkeren In 't huis mijnes Heeren: Zo kroont met haar zegen Zijn liefde m' altijd.

Gedicht                      **Als goede Herder kent de Heer'...**                      ds. J. Van Amstel

Als goede Herder kent de Heer'  
de kudde en elk lam.  
De schapen luist'ren naar Zijn stem.  
Hij zegt waarom Hij kwam.

Als goede Herder zorgt de Heer'  
voor schapen klein en groot.  
Hij staat hen bij in elk gevaar  
en redt hen uit de nood.

Als goede Herder geeft de Heer'  
Zijn leven in de dood,  
opdat zij niet verloren gaan:  
wat is Zijn liefde groot!

Als goede Herder komt de Heer'  
Zijn schapen tegemoet.  
En vluchten zij voor leeuw of wolf,  
Hij redt en geeft weer moed.

Als goede Herder leert de Heer'  
te volgen op Zijn weg.  
En dwalen zij bij Hem vandaan  
Hij brengt hen weer terecht.

Als goede Herder houdt de Heer'  
Zijn schapen in Zijn hand;  
nooit rukt ook iemand hen daaruit,  
zij gaan naar 't Vaderland.

Als goede Herder troost de Heer'  
met alles wat Hij geeft.  
De schapen zeggen overal:  
De goede Herder leeft!

Samenzang                    **Psalm 79 : 7**

7. Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden,  
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden,  
En zingen van geslachten tot geslachten  
Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb're krachten.

Dankgebed

Ter inleiding op de slotzang enkele woorden uit **Hebr.13 vers 20 en 21**

20 De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus,  
uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond,  
21 moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen  
welbehaaglijk is, door Jezus Christus.  
Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid.    Amen.

Slotzang                    **God zij met u elke dag en nacht 1 – 4**            Joanne M. Van Amstel

1. God zij met u elke dag en nacht.  
Hij, de Schepper van uw leven,  
Wil ook u Zijn zegen geven.  
God zij met u elke dag en nacht.

2. God zij met u elke dag en nacht.  
Hij, de Herder van Zijn schapen,  
Houdt de wacht, Hij zal niet slapen.  
God zij met u elke dag en nacht.

3. God zij met u elke dag en nacht.  
Hij, de Toevlucht in gevaren,  
Wil u overal bewaren.  
God zij met u elke dag en nacht.

4. God zij met u elke dag en nacht.  
Hij, de Hoorder der gebeden  
Doet u delen in Zijn vrede!  
God zij met u elke dag en nacht.

*P.S. Na de bijeenkomst is er voor jong en oud gelegenheid iets te drinken*