

Voorzang Tweede Kerstdag 2023

Daar is uit 's werelds duist're wolken: 1, 3 en 4

- 1 Daar is uit 's werelds duist're wolken
een Licht der lichten opgegaan.
Komt tot Zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid Het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood:
de nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

- 3 Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon, gegeven door Uw kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
Zijn last is licht, Zijn juk is zacht.
Zijn Naam is 'Wonderbaar', Zijn daden
zijn wond'ren van gena alleen;
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treên.

- 4 O Vredevorst, Gij kunt gebieden
De vreed' op aard' en in mijn ziel.
Doe elke zondaar tot U vliesen,
dat al wat ademt voor U kniel'!
Des Heeren ijver zal bewerken:
dat Hij de zetel, U bereid,
met recht en met gericht zal sterken:
Hem zij de lof in eeuwigheid!