

Liederen voor Pasen 2016

Eerste Paasdag voor de morgendienst

1. Christus, onze Heer', verrees,
halleluja!
Heilige dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja!
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

2. Prijst nu Christus in ons lied,
halleluja!
Die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja!
Die aanvaardde kruis en graf,
halleluja!
en aan zondaars 't leven gaf,
halleluja!

3. Maar Zijn lijden en Zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heemlen Heer',
halleluja!
Englen juublen Hem ter eer,
halleluja!

=====

Eerste Paasdag na de morgendienst

1. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer! Vol van licht en luister daalt de engel af en verbreekt de kluister van 't verwonnen graf. <i>refrein: U zij de glorie...</i>	2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer, Redder van de Zijnen; twijfel nu niet meer. Zie Zijn aanschijn blinken als de morgenzon, laat uw lied weerklinken: 'Christus overwon!' <i>refrein: U zij de glorie...</i>	3. Zou ik nog vrezen? Christus leeft voorgoed, Die met heel mijn wezen ik beminnen moet. Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat, Die mij in Zijn glorie eeuwig delen laat. <i>refrein: U zij de glorie...</i>
---	---	---

Eerste Paasdag voor de avonddienst

1. Ik zeg het ieder dat Hij leeft,
dat Hij verrezen is,
dat Hij ons niet verlaten heeft,
maar altijd bij ons is

2. Nu krijgt de schepping nieuwe zin;
zij wordt een vaderland
waarin een nieuw bestaan begint,
ontvangen uit Zijn hand.

3. Verzonken ligt nu in de vloed
de gruwel van de dood:
wij gaan een toekomst tegemoet
die Hij voor ons ontsloot.

4. De donkre lijdensweg van Hem
loopt op de hemel uit
en al wie horen naar Zijn stem
komen in 't Vaderhuis.

5. Een leven dat Hem dankbaar dient,
een mond die zingt Zijn lof,
zijn als een zaad, nu in de kiem,
straks bloeiend in Zijn hof.

6. Hij leeft, is bij ons met Zijn kracht,
als alles ons verlaat.
Wij loven Hem Die op deez' dag
alles heeft nieuw gemaakt.

Tweede Paasdag voor de dienst

1. Jezus leeft en wij met Hem:
dood, waar is uw schrik gebleven?
Jezus leeft en Zijne stem
roept ook ons eens weer tot leven,
zal ons eens met eer bekleen:
dit is onze troost alleen!

3. Jezus leeft, dit is gewis:
waar ons pad ook heen moog' leiden,
zelfs geen macht der duisternis,
niets kan ons van Jezus scheiden.
't Steunen op Zijn mogendheen:
dit is onze troost alleen!

2. Jezus leeft: Hem is de macht
over 't gans heelal gegeven,
en wij zullen door Zijn kracht
Hem gelijken, eeuwig leven.
Zou Gods trouw ooit wanklen? Neen!
Dit is onze troost alleen!

4. Jezus leeft! Nu is de dood
ons een ingang in het leven.
Welk een rust in stevensnood
zal dit woord ons hart dan geven!
Gij, o Heiland, Gij alleen,
Gij zijt onze troost alleen!