

Tweede Kerstdag – na de ochtenddienst

O kom, o kom, Immanuel!

O kom, o kom, Immanuel!
Naar U ziet uit uw Israël.
Verduisterd is ons hart door angst;
de nacht der wereld is op 't bangst.
Verheug, verheug u, Israël.
Hij komt, Hij komt, Immanuel!

O toon in 't lang beloofde Kind,
door wie ons hart de vrede vindt,
dat licht en liefde ons betaalt,
wanneer Gij tot ons nederdaalt.
Verheug, verheug u, Israël.
Hij komt, Hij komt, Immanuel!