



# VOOR U EN UW KINDEREN

## VISIE OP DE PLAATS VAN KINDEREN EN JONGEREN IN DE GEMEENTE

VERSIE 2.0, 15 APRIL 2016

### VERSIEHISTORIE

<i>Datum</i>	<i>Versie</i>	<i>Opmerkingen</i>
07-09-2015	1.0	Definitieve versie ter verspreiding aan gemeente
11-03-2016	1.1	Gewijzigde versie naar aanleiding van gemeentevond 11-11-2015
15-04-2016	2.0	Definitief versie na vaststelling kerkenraad 11-04-2016

Als we betrokken zijn bij het jeugdwerk van onze gemeente, is het goed om ons bewust te zijn van de visie op ons jeugdwerk. Met dit document geeft de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Ede zijn visie hierop weer. Met de titel (naar Genesis 17:7) geven we al aan dat de doelgroep valt onder de gemeente des Heeren, zoals Gods Woord het zegt. Dit wordt op verschillende andere plaatsen in de Bijbel nog eens genoemd, onder meer in Handelingen 2: 39: 'Want voor u is de belofte en voor uw kinderen'. In de erediensten wordt de gemeente aangesproken als 'gemeente des HEEREN'. Dat wil zeggen: zij is de gemeente waarmee de Heere Zijn verbond heeft opgericht. Daar horen onze kinderen en jongeren voluit bij; vandaar dat zij het teken en zegel van de doop ontvangen (zie v/a 74 HC, art. 34 NGB).

Vanuit dat verbond ligt er de opdracht voor ouders en gemeente om hen in te wijden in de heilgeheimen van de Heere, thuis én in de eredienst (zie bijv. Ex. 12:21-27, Jozua 4 : 6 en 7; Psalm 78:1-8). Dat kinderen meegenomen werden in de dienst van de Heere blijkt ook uit Exodus 19 en 20, als de Heere Zijn wet geeft: heel het volk (dus ook de kinderen) is daar bij betrokken. In het Nieuwe Testament betreft de Heere Jezus kinderen nadrukkelijk bij de belofte van Zijn Koninkrijk (Markus 10:13-16).

Het belangrijkste binnen het jeugdwerk is dat de jongeren van onze gemeente God leren kennen als Verlosser en Zaligmaker omdat zij van nature midden in de dood en de zonde liggen. Zij moeten opnieuw geboren worden (Joh. 3:3-8). Gods Geest wil ons overtuigen van zonde, en ook van deze grote en onverdiende liefde (1 Joh. 4:13-16). Daarbij mogen wij samen met de jongere naar God gaan met de vraag: Wilt u alles geven wat U van ons eist? (Psalm 81) Want God wil ook geven wat Hij eist. Zodat ze komen tot een levend geloof en dat ook belijden voor God en Zijn gemeente.

Het verbond dat God met Zijn volk Israël is aangegaan en zoals dat ook gestalte krijgt in de kerk der eeuwen en in het leven van de gelovigen en hun nageslacht, is de grond om de jongeren van de



gemeente te wijzen naar de Heere. De kinderdoop is een teken en zegel van dit verbond vanuit God richting ons.

Het jeugdwerk begint om zo te zeggen al bij de doop van een kind, in wezen daarvoor al. Zelfs al voor de geboorte dragen ouders hun kind in gebed op aan de Heere. Bij de doop beloven ouders hun kind te onderwijzen en op te voeden naar de geloofsleer. Gods Woord zegt hierover onder meer: leer de jongen de eerste beginselen van zijn weg; als hij oud geworden zal zijn, zal hij daarvan niet afwijken. (Spreuken 22:6)

## ZORG RONDOM JONGEREN

Jongeren zijn deel van de gemeente. Dat vraagt van de gemeente om pastorale en diaconale zorg. Als het goed is, doortrekt het pastoraat en diaconaat het hele jeugdwerk en is dus ook elke betrokkene op het jeugdwerk zich hiervan (meer of minder) bewust. Het geestelijk leidinggeven en geestelijk hulpverleners bestaat uit een aantal belangrijke aspecten:

*Opvoeding:* Het begeleiden van kinderen en jongeren op hun weg door het leven vanuit het perspectief van Gods Woord, met daarbij veel aandacht voor het komen tot geloof, geloofsontwikkeling en morele ontwikkeling.

*Gemeenschap:* Kinderen en jongeren nemen zowel individueel en als groep een volwaardige plaats in het geheel van de gemeente(activiteiten) en zetten zich actief (vanuit diaconale opdracht) in voor de ander, bijvoorbeeld bij ouderen in de gemeente of het organiseren van een activiteit voor een ander.

Veel jongeren breken met kerk en geloof. Jeugdpastoraat wil dat voorkomen én wil ook jongeren die zijn afgedwaald terugbrengen bij de kudde.

*Hulpverlening:* Veel jongeren hebben het moeilijk. Ze zijn op zoek naar een eigen leefstijl. Ze zijn onzeker. Sommigen hebben psychische en sociale problemen. Van daaruit stellen ze kritische vragen aan de kerk en God. Vanuit het jeugd-pastoraat en -diaconaat kan deze jongeren de helpende hand bereikt worden door onder meer gesprek, gebed, hulp of voorlichting.

## CATECHESE

We mogen weten dat de Heere in Zijn relatie heel dicht bij ons komt door de Heilige Geest. De Geest wil zelfs in ons komen wonen. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn (Rom. 8:16). De Heilige Geest is onze leermeester, heeft Calvijn gezegd. Dit geldt zeker voor onze jongeren (maar ook voor ouderen) die in ontwikkeling zijn. Dat pleit voor onderwijs in onze gemeente. Letterlijk komen we het woord tegen in Galaten 6:6 : 'hij die onderwezen wordt in het Woord' en 'hem die onderwijs geeft'. Er zit de betekenis in van: van bovenaf laten klinken, verwijzend naar de gewoonte dat iemand vanaf een verhoogde plaats een toespraak hield.

In de catechese wordt het Woord van bovenaf doorgegeven, dat wil zeggen: met gezag. Dat gezag schuilt niet in de persoon, maar in wat hij namens de Heere doorgeeft. Catechese kunnen we zien als een samenvattend doorgeven van de Bijbelse leer.



Uiteraard gaat het dan in de eerste plaats om de ouders, die verantwoordelijk zijn voor dit onderwijs. Maar we lezen ook van priesters en levieten die het volk onderwijzen in de wetten van de Heere. Als de christelijke gemeente ontstaat, na Pinksteren, zien we steeds weer dat mensen onderwezen worden voordat ze tot de gemeente toetreden (zie bijv. Handelingen 8 en 16), maar ook daarna. Een kenmerk van de eerste christengemeente is dan ook dat ze volhardt in de leer van de apostelen (Hand. 2:42).

De catechese wil kennis bijbrengen. Maar dan wel in de Bijbelse zin van het woord: niet alleen verstandelijke kennis, maar geloofskennis (hoofd en hart en handen). Het doel van de catechese is dat jongeren (maar ook ouderen) onder de zegen van de Heilige Geest 'mens Gods' worden: een mens van God en een mens voor God (2 Tim. 3:17). Anders gezegd: het eigendom van de Heere Jezus en een toegewijd discipel van Hem. Alle catechese onder kinderen en jongeren is dan ook bedoeld om heen te leiden naar de openbare geloofsbelijdenis.

Opmerkelijk is dat niet alleen de jongeren, maar heel de gemeente een leergemeenschap is. Dat pleit dus voor doorgaande catechese. Voortgezette catechese wil daarin verdieping aanbrengen.

## RELATIES

De liefde van God op grond van Zijn verbond leidt tot bewogenheid en bewogenheid leidt tot beweging (Joh. 3:16). In het jeugdwerk mogen we steeds getuigen van Gods liefde als basis van Zijn bewogenheid voor de wereld. Deze bewogenheid voor de wereld leidde tot beweging door het zenden van Zijn Zoon naar deze wereld. Deze liefde, deze bewogenheid en deze beweging zijn uitgangspunten van en voorbeelden voor het jeugdwerk binnen onze gemeente.

We weten echter dat de werkelijkheid anders is. De relaties onderling zijn vaak zo verzakelijkt en oppervlakkig dat liefde ver te zoeken is. Ten diepste zijn onderlinge relaties verstoord door de zonde en is daardoor de relatie tussen God en mens verbroken. Daarbij moeten we steeds weer belijden dat we in onze relatie met God uit onszelf de liefde van God niet kunnen beantwoorden, maar daarbij voor de eerste keer en steeds opnieuw de kracht van de Heilige Geest nodig hebben. Toch mogen we blijven vertrouwen dat God, ondanks ons, door Jezus Christus Zijn relatie met ons wil vernieuwen en in stand wil houden. De doop is daarvan het krachtig bewijs. De Heere belooft daarin vernieuwing van de relatie met Hem.

Als betrokkene op de jeugd mogen we wijzen op de relatie tussen God en mens. De diepte van de relatie die God met ons als mensen wil aangaan is niet een relatie van wederzijdse afhankelijkheid. Het beeld van een vader-kind relatie benadert deze relatie het best. Maar dan geen aardse, zondige vader met al zijn gebreken, maar de hemelse Vader Die op volmaakte wijze het beste met Zijn kinderen voorheeft. Ons menselijk voorstellingsvermogen en ons menselijk denkvermogen schieten tekort in het omschrijven van de wijze waarop God Zijn Vaderschap richting ons vorm wil geven.

Nu moeten we eerlijk zeggen dat geen enkel kerkmens, dus ook geen jongere, van nature een kind van God is. Maar in Zijn genade wil Hij weer de Vader van zondige mensen worden. Hij doet mensen opnieuw geboren worden en neemt ze om Jezus' wil aan tot Zijn kinderen. Deze relatie wijst ook op de verbondenheid met alle andere gelovigen die ook een kind van de Vader zijn.



De Heere Jezus heeft de verlossing tot stand gebracht, zodat wij als kinderen weer een relatie met de Vader kunnen hebben. Deze relatie tussen God en mens op een andere manier als hierboven weergegeven, kan door het begrip discipelschap, zoals dit vorm kreeg in de relatie tussen Jezus en Zijn discipelen. Begeleiden tot en in discipelschap legt nadruk op de aspecten van ontwikkeling, navolging, gehoorzaamheid en verantwoordelijkheid. Deze aspecten vallen deels samen met bekering, heiliging en het gezond zijn in de wereld. Voor onze kinderen en jongeren is het voorbeeld van de ouder of jeugdwerker van groot belang. Zijn of haar persoonlijke relatie met God is cruciaal in het voorbeeld naar de jongere.

Samenvattend stellen we dat het jeugdwerk, onder de zegen van de Heere, als missie heeft kinderen, tieners en jongeren te begeleiden vanuit het onderwijs uit Gods Woord naar en bij:

- Het worden en zijn van discipelen van Jezus Christus
- Het leven in gemeenschap met God de Vader
- Het ingroeien in en verbonden blijven bij de kerkelijke gemeente middels belijdenis
- Het maken van keuzes in het persoonlijke leven, in de kerk en in de samenleving als discipelen van Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest

Behalve de visie op het jeugdwerk in onze gemeente bestaat dit document uit een aanvulling: een zogenoemd praktijkplan waarin concreet staat omschreven welke activiteiten er worden ontplooid op de diverse terreinen van het jeugdwerk en voornemens daartoe. De diverse terreinen zijn: de jeugd in de eredienst, catechese, jeugdwerk, randkerkelijke jongeren en overgang naar belijdend gemeentelid.

